



*Vækst: Indgang til Tusindårsskoven....*

## Allerød Symposier – et forslag

Efter ordbogen var symposier oprindelig et lærd drikkelag i det gamle Grækenland, især gjort kendt af Platons dialog 'Symposium'. I dag er det blevet betegnelsen for sammenkomster om et givet emne med specialister fra alle verdenshjørner. Mit forslag om Allerød Symposier går ud fra, at en sådan institution kunne være et velegnet middel til at brande Allerød som et sted, der ønsker at stå for at beskæftige sig med vigtige og vægtige ting. Noget som kunne have betydning for lokalsamfundet indadtil, men også for den måde omgivelserne betragter os på.

Da de veje,  
hidtil har for-  
mit forslag,  
farbare, prø-



Ideer som for en  
kan forekomme an-  
u anvendelige. Sådan har dette forslag haft det. Det står nu til rådighed,  
for hver den som kan arbejde videre med det. Man kan jo sætte hvilket  
som helst bynavn på, og forslaget vil for mig at se være lige velegnet  
som i

ad hvilke jeg  
søgt at formidle  
ikke har vist sig  
ver jeg internet.

selv fremstår glasklare,  
dre ubegribelige og

**@llerød**

## Allerød - lokalt ”samfund”

### - eller every man for himself?

*Per-Olof Johansson, Lillerød*

For 30 år siden da Lokalhistorisk arkiv og forening for Allerød Kommune blev dannet var kommunen 8 år gammel. På denne afstand var den altså ny, men sådan var opfattelsen ikke dengang. Da var den allerede gammel og det føltes at det var lidt sent, vi gik i gang med en sådan forening. I dag er det udførte arbejde en vigtig kilde til at forstå stedets identitet. Landet har været igennem en proces med kommunesammenlægninger og måske er det kun et spørgsmål om tid, inden Allerød går op i en anden kommune eller om vi overhovedet har kommuner mere.

Man kan derfor spørge sig selv om nu denne ramme ”Allerød” er så vigtig? Den er skabt 1970 og anerkendes kun med store forbehold af de deltagende parter, i særdeleshed Lynge, men også i nogen grad Blovstrød. Min påstand vil være, at den skabte ramme er god og at også Lynge og Blovstrød og ikke kun Lillerød kunne have fordel af at fremhæve rammen, at dyrke den, at fremhæve det indhold, der allerede er og frem for alt: også skabe nyt. Hvis man i Lynge og Blovstrød føler at man hæmmes af sammenhængen med det Lillerød, man hos dem kalder ’Allerød’, hvordan tror man så det ville være i en endnu større sammenhæng at komme til orde, hvad enten der tænkes på en endnu større kommune eller i et kommuneløst land? Altså, lad os da prøve på at styrke rammen ”Allerød”.

Det er den proces Lokalhistorisk Arkiv og Forening for Allerød Kommune, LAFAK har skabt et godt grundlag for at føre videre. Jeg skal ikke kunne sige, hvor højt dette arbejde vurderes, men den som er interesseret i sagen vil kunne få nok at gøre med blot at sætte sig ind i omfanget af det allerede udførte.

For mange er det åbenbart svært at skelne LAFAK fra et museum. Og i vore dage er jo ’museumsbesøgende’ højt værdsat som kvalitetskriterium. Som i så mange andre sammenhænge i tiden, er der ingen problemer med at have meninger om ting, man ikke har sat sig ind i. Medierne dyrker det og det kan være ganske underholdende, det er knapt så underholdende for dem, der efterfølgende skal rede trådene ud. Det er jo ikke kun kinesere, der har problemer med at tabe ansigt, også her til lands kan enhver af os holde fast i den en gang udtalte mening, selvom den påvises at være udtalt på fejltagtigt grundlag. Hvad enten man nu tror det eller ej, så er LAFAK ikke et museum, de er et arkiv, dvs hovedressourcen er papir og det som står på papiret. Der må man sige, at billederne er en mellemform og derved har arkivet noget som kan vises frem og få det til at ligne museum!

LFAK er oprettet på privat initiativ og drives som forening. Imidlertid er den ansatte arkivar en hovedhjørnesten i at gøre arbejdet muligt. Hen over landet går der et skel mellem foreninger med eller uden arkivar. Det er godt med en forening, fordi den er med til at engagere kommunens borgere i arbejdet, danne basis og agere kilder. Den professionelle arkivar er en nødvendighed for at holde trådene sammen og sikre samlingen. I Allerød er arkivarens arbejde knyttet sammen med de lovpligtige arkiveringsopgaver, som er pålagt kommunen. Hvis det ikke forholdt sig sådan, var støtten for længst forsvundet eller minimeret. Det er vilkårene. Hvis ikke kommunen fik løst denne opgave lokalt, ville den blive løst dårligere og heldigvis meget dyrere af landsarkivet. Man kunne godt ønske sig, at forståelsen af opgavens betydning ikke hos kommunen hvilede på dette spinkle grundlag ”meget dyrere af landsarkivet”. Jeg tror gerne, at flertallet af byrådets medlemmer har sympati for LFAKs arbejde, men jeg er stærkt i tvivl om at de mand af hus ser de langtrækkende perspektiver, der er i LFAKs arbejde med at styrke rammen ”Allerød”. Måtte jeg her tage gruelig fejl!

Det er jo ikke en opgave, som kun søges løftet af LFAK, der kommer bidrag fra mange sider både fra kommunen, erhvervslivet og foreningslivet, LFAK er bare et godt samlingspunkt for denne opgave.

Turisme er blevet en gren på det industrielle samfund. For mange af os, virker det som et sært erhverv, skønt vi gladeligt høster frugterne udenbys – indenlands eller ude i den store verden. Som begrundelsen for at styrke lokaliteter som turistmål anføres tit ordene ”at sætte stedet på landkortet”. I dag kaldes det vist også at ”brande” stedet. Der udvikler sig så også nogle skematiske opfattelser af, hvordan en sådan ’branding’ skal foregå. Og det klare mål: at trække turister til der køber varer og tjenester på stedet er jo ikke svært at få øje på. Jeg har i mange bakset med tanken om at tingene kunne gøres på en anden måde i Allerødsammenhæng.

Allerøds navn har i sin hjemlige sammenhæng klang af en kommune for de velbjærgede. Vi udnytter slet ikke de ressourcer, der skjuler sig i, at navnet internationalt forbindes med Allerød tiden for måske 13.000 år siden, Brudevæltelurerne fra omkring 800 f.kr. og danske møbler, når de er bedst, nemlig Fritz Hansen Møbler og PP Møbler .

Hvad vil det sige at udnytte disse ressourcer? Det vil sige -

- 1) at give dem en fast plads i stedets egen identitet, til gavn for enhver og den opvoksende ungdom især -
- 2) og at sprede kendskabet dertil, til gavn for erhvervsliv og vores færden i verden i øvrigt.

Dette kan gøres, som den slags nu engang gøres i turistsammenhæng. Men da vi ikke har hoteller i større omfang, er der ingen der er gået i gang ud fra den vinkel.

Noget på det enkle plan bør dog gøres.

Selvfølgelig bør der være en pjece om Allerød møntet på den som kommer her på besøg, med en kort beskrivelse af historie, natur og seværdigt og med et kort. Noget er blevet gjort siden jeg for mange år siden udkastede denne ide, for de tre nedenfor nævnte forventninger er blevet opfyldt i en eller anden grad!

Man kan nu ikke passere Allerød Sø og Kattehale, uden at være blevet informeret om Allerød-tiden. Ligesom man nu ikke er kørt forbi "Brudevælte" uden at blive adviseret om, at her er det, og hvad man fandt og hvornår. Og hvad møblerne angår, er FH's firmamuseum en begyndelse.

Men hvordan gøre noget utraditionelt, der løfter initiativet ud af den sædvanlige odeur af alt for let gennemskuelige kommercielle bagtanker? Det handler jo ikke blot om at bryste sig af sit navn.

Det handler jo ikke blot om at udnytte navnet.

Det handler om, hvordan vi i fællesskab yderligere bidrager til de ressourcer, vi forbinder med rammen "Allerød". Derfor var ideen om en møbelsnedkerskole i Allerød god, men modet manglede i rette tid.

I Allerød vil vi jo gerne, at det går godt for de erhvervsvirksomheder, der bor her. Vi har en ide om, at så går det kommunen godt og det smitter af på os alle sammen. Om det er helt rigtigt ved jeg ikke, jeg hælder i hvert fald også til den opfattelse. Hvem af os ønsker, at det væltede ind med turister? Nu vil nogen straks sige, at vi ikke har noget turister skulle komme efter. Det kunne man jo så etablere jf. ovenfor, utallige turistmål er ikke noget, der var der på forhånd, det er opdyrket eller fabrikeret til formålet. Vi har en historie, der kunne bruges, vi har natur. Mange steder er aktiviteten bare skabt ud af den blå luft af initiativrige mennesker. Så det kunne gøres.

Jeg har dog mere sympati for at gøre noget for 'brandingen'. Som udgangspunkt for en debat om denne har jeg et forslag til at etablere hvad jeg har kaldt årlige 'Allerød Symposier'. Et symposium er samtaler på højt niveau mellem engagerede mennesker. Ordet har sin berømmelse fra en dialog af Platon, hvor temaet var kærlighed. I moderne sammenhæng er det blevet navn på sammenkomster mellem videnskabsmænd, men intet taler i mod, at man kan udvide begrebet til 'højt niveau mellem engagerede mennesker'

Det er nok 15 år siden jeg første gang udkastede denne tanke, uden den er nået ud over rampen. Mit organisatoriske talent er åbenbart ganske lille, men her kommer så forslaget, tæt på de oprindelige formuleringer:



## Forslag til 'Allerød Symposier'

Vi nedsætter en selvbestaltet komite, der har til opgave at udpege de arbejdskomiteer, som gives mulighed og rammer for at afholde Allerød Symposiet om emner, som komiteen fastlægger, fortrinsvis med tilknytning til Allerød, men ikke nødvendigvis *kun* tilknytning til Allerød. Allerød-tid, lurer og danske møbler, bør være genkommende emner.

- Boringer i Grønlands indlandsis har afgørende ændret kronologien, resultaterne er nu ved at blive gjort op. Et symposium omkring dette, måske forbundet med resultaterne fra udgravninger i Allerødlag, som er gjort i Nr. Lyngby, kunne blive en god start.
- Der afholdes faktisk symposier om lurerne med jævne mellemrum. De kunne få fast plads hos os.
- Det er oplagt at lave symposier om møbelhistorie og møbelarkitektur, og det kunne jo ske i forbindelse med en lokal udstilling.

Mange andre emner kunne naturligvis komme på tale, lertøj, spånkurve, tegl, kirkens placering i landets lokalliv, og emner med udgangspunkt i nutidig industri i kommunen, f.eks. EDB-teknologi.

Komiteen forestiller jeg mig består af borgmesteren, formænd for diverse erhvervsforeninger, formanden for Kulturelt Samråd, rektor for Allerød Gymnasium og formanden for Lokalhistorisk Forening. Eller repræsentanter for de nævnte.

Arbejdskomiteerne nedsættes ad hoc med fagligt kompetente personer indenfor det valgte område, og de behøver naturligvis ikke have tilknytning til Allerød.

Pengene forudsætter jeg sponsoreret af Allerød Kommune og det lokale erhvervsliv.

En egnet lokalitet er næsten det sværeste. Men kongrescenteret i Lillerød Øst er en oplagt mulighed. Centerhallen og en skole kan måske gøre det.

